



Beste leden,

Het **sportkamp** staat voor de deur en het zal leuk worden !

Ik ga niks verklappen, het blijft een verrassing...

Wij gaan dit jaar met de bus omdat de afstand naar de Lork in Kemmel bij Ieper nogal ver is .

We gaan met drie clubs en jullie kunnen op de bus al kennis maken of vriendjes van vorige keer weerzien. We vertrekken om 17u30 aan de sporthal dus **IEDEREEN MOET** op tijd komen. De aankomst daar is voorzien omstreeks 20u30. Eens ter plaatse gaan we eerst eten en dan de bedden opmaken. Vergeet niet om een laken, onderlaken en een kussensloop mee te nemen (of een slaapzak en een kussensloop). Ook pantoffels zijn altijd handig ! (voor de Antwerpenaren 'sloeffen' .)

Tot zover wat het kamp betreft...

Dit is voor ALLE leden : breng aub een **kleefbriefje** van de ziekenkas (mutualiteit) mee, steek het in je blauwe clubboekje, uit voorzorg voor als er eens een ongevalletje moest gebeuren (wat zelden voorkomt maar, je weet maar nooit).

Op 16/4/2016 is er weer een **familiedag** ! Deze keer roepen we de ouders, grootouders of andere geïnteresseerden op om van 14 u tot 15 uur mee te trainen met de volwassenen en even ondergedompeld te worden in wat hun verwanten op de mat allemaal uitvoeren. Daarna kan iedereen van 15u tot 16u30 met hun jonge spruiten meetrainen.

De **paashaas** is ook onderweg heeft hij gezegd...

Voor hen die niet op sportkamp gaan zijn er de gewone trainingen , ook tijdens de paasvakantie trainen wij verder . De trainingen die zouden plaatsvinden in het fortje, gaan toch door in onze gewone sportzaal, wij hebben ons best gedaan om een halve zaal ter beschikking te krijgen. De trainingsuren zijn dezelfde.

Voilà, dat was het weer voor deze nieuwsbrief !

Ik wens jullie bij deze een prettige paasvakantie!

De Voorzitter,

Martin

Check this out : www.vlaamsejutsokavzw.be